



Historische Ommetje Hazerswoude Rijndijk Ongeveer 4,5 km

We starten bij het voormalige gemeentehuis. Daar zijn nu diverse andere activiteiten zoals Sport2Bfit en de Herbergier; een huis waar mensen met geheugenproblemen beschermd kunnen wonen. Tegenover het voormalig gemeentehuis stond de gemeentesecretarie wat in 1963 werd gesloopt.



Met de rug naar het voormalige gemeentehuis lopen we naar rechts, direct weer naar rechts en vervolgens direct naar links de Vondellaan in. U loopt nu parallel aan de Rijndijk.



Aan het einde van deze straat gaat u naar links het voetpad op. U komt aan bij het gebouw het Anker. Op deze hoek stond vroeger een boerderij. Je kon ook vanaf de Koudekerkse Brug recht oversteken de Rhijnenburgerlaan in. Het Anker is eind jaren '70 gebouwd als multifunctioneel centrum door de gemeente Hazerswoude, de Rooms Katholieke parochie en de Kruisvereniging. De ontwerper was de bekende architect Ton Alberts. Deze architect werkte vanuit een antroposofische gedachte. Andere bekende ontwerpen van hem zijn o.a. de Apenrots in Utrecht en het gebouw van de Gas Unie in Groningen. Het gedeelte aan noordkant van Het Anker is later aangebouwd als jeugd en jongeren centrum voor de Stichting Jeugd Jongeren en Buurtwerk (JJB). Nu is Het Anker verlaten door alle partijen. De gemeente is eigenaar en er wordt nagedacht over een herbestemming.



We gaan naar rechts de Rijndijk op.

Als u de Rijndijk volgt richting Alphen aan den Rijn dan heeft daar op 100 meter van het Anker de Christelijke school gestaan. Aan de overkant van de weg staat de smederij van Rijn. Dit was vroeger een buitenplaats "Poelzicht."

We lopen verder de Rijndijk op en steken over bij de rotonde van de Melkweglaan. Hier staat het appartementengebouw "De Zonneveldhof". Daar was tot enkele jaren geleden de Zonneveldstraat. Een gevelbord wat daar aan herinnert ziet u aan de zuidkant van het gebouw.



U volgt nu de Rijndijk.

Restaurant 't Haasje was vroeger een lunchroom van de familie Stigter waar veel mensen op weg naar bollenvelden even stopten om iets te eten of te drinken.

Aan de overkant van de weg waar jarenlang een Chinees restaurant is geweest, was vroeger een slagerij van de familie Straver en later van de familie De Keijzer.

De Rijn was een verbindingssader en vormde de noordgrens van het Romeinse rijk. Dus de Rijndijk was altijd een belangrijke weg. De legers van Napoleon kwamen er over maar ook het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog en daarna de legers van geallieerden. Het was natuurlijk ook gewoon de weg van Utrecht naar de kust, naar Leiden en Den Haag.

Als u bij de brug komt over de Oostvaart, loopt u over de Rijndijk, maar tegelijkertijd gaat u dan het buurtschap Het Zwaantje in. Dit was vroeger een woonwijk met kerk, school en winkels.

In de voortuin van Rijndijk 215 stond de school. Het woonhuis achter op de laan werd na de oorlog gebouwd als meisjesschool. De school is in de jaren '60 verplaatst naar de Da Costasingel en heet nu de Tweeklank.

De buurschap was genoemd naar café Het Zwaantje tegenover de RK Kerk. De Michaelkerk stond waar nu een woonhuis en bedrijfsruimten staan. Het grote huis rechts er naast Rijndijk 227 is de voormalige pastorie. Rechts achter op het terrein staat het voormalige parochiehuis. Daarin is nu een aantal appartementen gevestigd. Achter het voormalige parochiehuis was het kerkhof van de RK kerk. Het kerkhof is in 1980 gesloten en in 1996 is het kerkhof geruimd en zijn stoffelijke resten overgebracht naar de begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude – Dorp. Toen het Anker werd gebouwd heeft de parochie de kerk verkocht en zijn de parochianen in Het Anker ter kerke gegaan.



Vanaf hier gaan we weer terug richting de Oostvaartbrug.

De Oostvaart is de verbinding van de Rijn naar Hazerswoude-Dorp voor afwatering en scheepvaart. Aan de Oostvaart staan twee zeer oude panden uit 1600. Het huis van de familie Heemskerk staat op een schiereiland en is waarschijnlijk als boerderij gebouwd. Daarna was het een schildersbedrijf.

In de oorlog werd de achterste werkplaats tot school ingericht. De school van Het Zwaantje was door de Duitsers in beslag genomen. Aan de andere kant van de Oostvaart staat het huis van de familie Bontebal, zie het bord op de voorgevel .



Het is niet meer voor te stellen maar tegenover Bontebal stond langs de Rijn de bakkerij van Uljee en nog een winkeltje en een woonhuis. Ergens eind jaren '20 is de Rijndijk verbreed en gingen deze huizen weg en de bakkerij van Uljee ging naar Rijndijk 189.

Tegenover de kerk van Het Zwaantje stond dus het café van Boers met kruidenierswinkel. Ook aan de kant van de Rijn stonden huizen. Dit alles is begin jaren zestig verdwenen.



We gaan nu naar Het Oostvaartpad.

Langs de Rijndijk waren van oorsprong boerderijen waar koeien werden gehouden en vaak werd er ook kaas gemaakt. In de jaren na de oorlog kwam de schaalvergroting op gang en werd er nagedacht over ruilverkaveling. De boeren die langs de Rijndijk woonden moesten met vee en hooi en alles wat je kunt bedenken de spoorbaan oversteken.

Daardoor zijn ook de boeren van de Rijndijk meegegaan in de ruilverkaveling.

Sommige boeren zijn aan het Spookverlaat verder gegaan en anderen hebben hun bedrijf beëindigd of zijn naar elders vertrokken. Daardoor kwam er ook plaats voor recreatie en zijn er fietspaden gekomen zoals het Oostvaartpad. Van dit pad wordt veelvuldig gebruik gemaakt omdat het aansluit bij wijk Rhijnenburg.

Als u vanaf de Rijndijk het Oostvaartpad op loopt, gaat u na een flauwe bocht naar links, vervolgens naar rechts en dan loopt u parallel aan de spoorbaan.



Daar komt u langs de Bernardusvelden en de Rijnenburgermolen. De molen is gebouwd in 1722 en . bemaalde de Rijnenburgerpolder en was tot 1965 volledig in bedrijf. De molen draait nog steeds regelmatig, en zorgt zo voor verversing van het water in de aangrenzende wijk.

Achter de molen is een klein bankje waar u even van het molenzicht kunt genieten.

Blijf het pad volgen langs het spoor. Dan is er een links een onbewaakte spoorwegovergang en daar ongeveer tegenover was vroeger het Station van Hazerswoude, waar passagiers in- en uitstapten en goederen zoals steenkolen aankwamen.



We vervolgen dit pad en dan gaat u rechts over de brug de Guido Gazellestraat in. Op het eind naar links de Potgieterlaan op en als u over de Gemeeneweg kijkt, dan ziet u het zand liggen voor de nieuwe woonwijk die daar ontwikkeld gaat worden.

U gaat nu richting Rijndijk.

Voordat u oversteekt kijk dan even naar links. Daar staan nieuwe huizen langs de Rijn en op een huis staat "Rembrandt". Dat herinnert aan de korenmolen die daar stond. Men sprak ook wel over de "De stenenmolen". In deze molen werd graan gemalen. Vroeger werd beweerd dat onze beroemde schilder Rembrandt van Rijn hier geboren was.

Tegenover de Gemeeneweg stond jarenlang een café "De Posthoorn" waar men Heineken bier verkocht. Daarnaast was Wagenmaker en een smederij. Daarachter aan de kant van de Rijn waren ook nog huisjes. Tot 1932 werd daar ook tol geheven.

De watertoren is nu een mooi kantoor van Hoogvliet Beheer, maar vroeger was bovenin een groot waterreservoir zodat er voldoende druk op de waterleiding naar de huizen aan de Rijndijk was.



Ridderhofstede Rijnenburg

Naast de watertoren wat naar achteren is echt historische grond. Daar stond de Ridderhofstede Rijnenburg. De huidige boerderij heeft zijn oorsprong begin 1600.

Waar nu het bedrijf van HTH staat was jarenlang een melk-inlever-station "Hollandia" en daar werd melk in bussen aangevoerd van de boerderijen en ging van daaruit naar de fabriek in Vlaardingen. Jarenlang met paard en wagen en later in tankauto's.



Het grote huis waar nu Fysio Experts zit, was de onderwijzerswoning bij de openbare school die daar naast heeft gestaan.

We steken de Rijndijk over naar het Jaagpad richting Koudekerkse brug. Als u liever over het zebepad gaat, loopt u iets verder naar de rotonde en dan weer een stukje terug om op het Jaagpad te vervolgen.

Het pad langs de Rijn heet Jaagpad en dit heet zo omdat er paarden voor de trekschuiten liepen en die trokken de trekschuit die met passagiers en goederen van Leiden naar Utrecht ging. Die paarden werden regelmatig 'ververst' en overgezet bij Boerenschouw (bij de "Stenemolen") of bij Prinsenschouw (Bontepaal).

Het half ronde huis wat u langs het Jaagpad ziet was een onderdeel van een kostschool "Nieuwenburg".

We lopen links de Koudekerkse brug over. Deze straat heet de Bruggestraat.

Hier was vroeger het postkantoor. Aan de Rijndijk (nu de Paralelweg) waren kruidenierswinkels en op de hoek van de Bruggestraat ook een winkel van galanterieën.

Voor een hapje of een drankje kunt naar Café de Hoek. Café de Hoek was een zeer oude uitspanning. Dit betekent dat de paarden daar werden uitgespannen. Ook om over de Koudekerkse brug te gaan moest tol betaald worden. De huidige brug dateert van 1929.



In Koudekerk is ook een wandeling. Voor nu kunt u evt. na uw kop koffie of iets anders terug wandelen richting het voormalig gemeentehuis.

Informatie voor deze wandeling is verkregen uit:

Terugblik op Hazerswoude deel een en twee van Cees Kroon

Wilt u meer weten van de Historie van Hazerswoude, neem dan contact op met Stichting Historisch Museum Hazerswoude of met het historisch genootschap Koudekerk aan den Rijn.

