



Ommetje Koudekerk aan den Rijn

Deze wandeling leidt u door ons mooie dorp Koudekerk aan den Rijn.

Tot 1991 was Koudekerk aan den Rijn een zelfstandige gemeente, daarna werd het onderdeel van Rijnveld, wat tussen 1993 en 2013 Rijnwoude heette. Vanaf 1 januari 2014 is het een dorpskern van de gemeente Alphen a/d Rijn.

Per 1 januari 2020 had het dorp ongeveer 4.115 inwoners.
(oppervlakte 1.028 ha.)

Koudekerk [aan den Rijn](#) draagt deze naam sinds 1 januari 1938 om het te onderscheiden van het dorp Koudekerke op het eiland Walcheren.

De naam van het dorp dankt het aan een oud Germaans volk, de CHAUKEN of een andere uitleg is dat er een kerk gesticht werd op een zeer koude plaats maar als derde verklaring (nieuwere inzichten) zegt men dat “koude” een middeleeuwse uitlating is voor “verlaten”. Dit in verband met de plaats waar het kerkje gestaan heeft.

Uitgebreide info is te vinden op - [Wikipedia](#)
- www.historischgenootschapkoudekerk.nl

Deze wandeling is ongeveer 4 kilometer (ong. 1.5 uur).
Vindt u het te lang? Smokkelen mag....

Veel wandelplezier

Let's go !!

- Met de rug naar het prieel (ruilboekenkast) gaat u LINKS af, voorbij Albert Heyn LINKS af (richting Hoogewaard) aan het einde van de weg RECHTS.
- Vervolg de weg langs de begraafplaats en brandweerkazerne.

De oudheidkamer was op nr. 55a, nu is het archief opgeslagen in Uitvaartcentrum de Waard.

- Vervolg de weg en u loopt automatisch de Dorpsstraat in.

U passeert de Nederlands Hervormde Kerk (deels 1415) “de Brugkerk” “kreeg voor 300,= gulden een kabinetorgel. Direct na de kerk ziet u boerderij “Bijkerk” (1941). De oorspronkelijke boerderij dateert uit 1610 (zie gevelsteen in het zomerhuis). De boerderij, Hervormde school en andere gebouwen werden in de oorlog zwaar gebombardeerd.

- Vervolg de Dorpsstraat

Op nr. 17 ziet u de 19e eeuwse boerderij “Withorst”

Deze boerderij werd voorheen bewoond door de schout van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Koudekerk. (verklaring schout te vinden op Wikipedia)

- Vervolgens komt u bij:

De Gereformeerde kerk (1912) de Ontmoetingskerk. De hoge 25 mtr. hoge kerktoren heeft in de oorlog dienst gedaan als uitkijkpost van de Luchtwachtdienst.

Waar nu het parkeerterrein is stond voorheen de werkplaats van Hoefsmid/smederij Kees Slingerland.

- Bij deze kerk keren we om en gaan terug richting centrum.

- Steek de (Dorpsstraat) over. Let op het verkeer!!

Pand nr. 34 was het bejaardenhuis “Rijnzicht” daarvoor was het een armen-en weeshuis.

Pand nr. 36 was tot 1953 de pastorie van de Gereformeerde kerk.

Leuk detail: In het glas-en loodraam ziet u in spiegelbeeld de wapens van Koudekerk, Hazerswoude en de prov. Zuid-Holland.

Pand nr. 38 was een wachtlokaal voor de passagiers van het passagiersschip “de Volharding”, hier was ook een café bij. (uitbater: v.d. Post)

- Blijf de weg volgen.

Vlak voor de Bruggestraat komt u langs nr. 48 dit pand is achtereenvolgend pastorie Hervormde Kerk en Groene kruis gebouw geweest thans is het woonhuis.

- Sla RECHTS af en loopt de Bruggestraat in tot de Koudekerkse brug (1929)

Voorheen was er als verbinding een overzetveer “de Olde Schouw” voor het overzetten van de paarden voor de trekveren. In 1876 werd er een dubbele houten ophaalbrug geplaatst (met tolheffing).

➤ Steek de Bruggestraat over via het zebrapad.

U ziet café de Hoek met een prachtig terras waar veel gebruik van wordt gemaakt. Vooral op een zomerse dag is het er gezellig druk, gasten komen ook met bootjes aanmeren. Prachtige plantenbakken versieren de Bruggestraat.

De Hoek was voorheen een herberg, er werd vergaderd, rechtgesproken en heette Rechthuis, tot voor een aantal jaren stond het bekend als Hotel van Egmond.

➤ Loop terug naar de Dorpsstraat, sla Rechts af.

U passeert een parkeerterreintje, hier stond vroeger het Gemeentehuis.

Het wit gepleisterde gebouw (nr. 70) dat u passeert was buitenplaats Bijdorp

In 1933 werd het aangekocht door de gemeente en werd Het Raadhuis van Koudekerk a/d Rijn.

Op 1 januari 1991 hield de gemeente op te bestaan en werd samengevoegd met Benthuizen en Hazerswoude. (Gemeente Rijnwoude ging van start).

➤ Steek de weg over.

Op het ANWB informatiebord kunt u info over de directe omgeving lezen.

Zie de Hondsdijkse polder en rechts het kasteleiland met een overblijfsel van het torentje dit heeft jarenlang als gevangenis gediend.

➤ Weg vervolgen over een “bruggetje”.

Zie in de verte de Hondsdijkse molen (1644) gebouwd in Leiden en na een brand vanuit Leiden op deze plek geplaatst.

➤ Vervolg de weg. Aan uw linkerhand zie u de voormalige boerderij Poelgeest

De bewoner is ook eigenaar van het kasteleiland.

➤ U steekt de weg over en daarna de brug over de Lage waardse wetering .

Hier begint de Hoogewaard.

De Algemene begraafplaats ligt aan uw linker hand, tegenover de begraafplaats op nr. 2a is Armin van Buuren opgegroeid, wie kent hem niet...

Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een grote fascinatie voor muziek, technologie en computers. Hij leerde muziek mixen en werd dj, in het derde studie jaar van zijn rechtenstudie. Grote bekendheid, concerten en prijzen volgden.

Pand nr. 4 is de huisartsenpraktijk gevestigd

Pand nr.6 daar was tot 1967 het Post -en Telegraafkantoor zie voorgevel

➤ Vervolg de Hoogewaard, links de eerste sociale woningbouw (1949)

Aan uw rechterhand ziet u het eerste Groenvenster, bebouwing is in de jaren 60 gesloopt om uitzicht op de Oude Rijn te realiseren.

Een fijn punt om een rustpauze in te lassen.

- Vervolg de weg
- Bij het tweede Groenvenster steekt u de weg over (bij Hoogewaard 24) naar de Prinses Wilhelminastraat rechtdoor en daarna de weg oversteken naar de Prinses Margrietstraat. (links de O.B.S. de Rhijnschans)
- Aan het eind steekt u over en sla RECHTS af. U bevindt zich in de Kerklaan.
- Wandel rechtdoor (tot nr.22) en u ziet aan uw linker hand de Koudekerkse trots...

Het Prins Willem Alexander bad. (PWA)

Dit openluchtwembad wordt grotendeels bemand en bestuurd door vrijwilligers. Geopend van april tot september. Doordat vele mensen het bad een warm hart toedragen blijft het een fijn familie zwembad dat met zijn tijd meegaat.

De Koudekerkse gemeenschap heeft, nadat de gemeente zich genoodzaakt zag het bad te sluiten, de handen ineen geslagen en “gevochten” met vereende krachten om het zwembad te behouden. En dat is gelukt. Heel veel mensen hebben nog steeds profijt van deze actie.

➤ U loopt langs het Hofstedepark met het multiculturele vrije tijdscentrum De Ridderhof. *Sportverenigingen zien dit als hun thuishonk maar ook worden er muziekkavonden georganiseerd is er een sportschool in gevestigd en sinds kort is er Het Inloophuis.*

Het Inloophuis Koudekerk e.o. staat open voor inwoners uit alle Alphense kernen. Het richt zich op mensen met beginnende dementie, hun partners en naasten en alle inwoners die daarbij willen ondersteunen, of zelf vragen hebben over dementie. (info op de website)

Het Hofstede park is dusdanig aangepakt dat er door veel mensen gebruik van gemaakt kan worden. Jong en oud is er te vinden, het is een sociale ontmoetingsplek geworden. (tijd voor een tweede pauze...?)

➤ Volg de |Kerklaan tot nr. 85/87 daar gaat u LINKS het Hofstedelaantje in Rechts het volkstuin complex Lutteke Rijn opgericht 29 april 1976. *(naam verklaring: het is een restgeul van de Oude Rijn)* De moes-en siertuinvereniging telt ongeveer 70 leden. Helaas zijn er op dit moment geen stukjes grond vrij. Het werken in de natuur en daar je eigen producten telen is op dit moment erg populair.

Aan de linkerkant, bijna aan het eind van het laantje ligt De Ridderhofstad den Toll, bijna geheel door water omgeven. Floris van Tol was eigenaar van dit kasteelachtige gebouw. Het originele gebouw werd verwoest door brand, later werd er een herenhuis gebouwd. Vanaf de Hoogewaard was er een oprijlaan naar toe en vanaf de Lage waard was er een achterom. Vele renovaties volgden, eigenaren wisselden en nu is het in particuliere handen. Het huidige gebouw is een overblijfsel van het in 1807 gebouwde herenhuis.

- Na den Toll gaat u over het bruggetje LINKS af de Lagewaard op.
- Bij Lagewaard nr. 27/28 gaat u links de brug over naar het Toepad, volg het pad en u komt bij Burg.Swaanplantsoen bij nr. 20 links. U komt bij een parkje.

Op het oude ANWB bord daar, krijgt u uitleg van deze plaats. Tevens ziet u er een gedenksteen. Er staat sinds 1992 een beeldje van Aleid.

Aleid werd waarschijnlijk in Ridderhofstad Klein-Poelgeest geboren, zij was de geliefde van Albrecht van Beieren, erfde landgoed Ten Hoeke helaas werd zij op jonge leeftijd vermoord door Hoekse edelen.

- Loop het Burg.Swaanplantsoen uit richting Kerklaan.
- Kerklaan oversteken de Dr. Vlaanderenlaan in en deze uitlopen, oversteken en u bent weer bij uw startpunt,” de Ruilboekenkast”

Gefeliciteerd, we hopen dat u plezier beleefd heeft aan deze wandeling.



Actief Rijnwoude bedankt het historisch genootschap voor haar input.

